

Het broek



Niels Vanvooren

Het is vijftien september wanneer ik 'sochtends met een volgepropte bus richting Gendt tuf voor een gezellige sessie en hoop kans te maken op enkele mooie bewoners van de plas. Onderweg is er tamelijk wat verkeer wat de aankomsttijd helaas iets wat doet oplopen maar rond de klok van elf arriveer ik dan toch aan het domein die er rustgevend bijligt.

Startschot

Ik schud de hand met Bjorn de beheerder en hij bied me een welgekomen kop koffie aan, ik ken Bjorn ondertussen al enkele jaren doordat ik er eens een film

heb gemaakt voor Proline enkele jaren terug. Bjorn is een zeer gedreven en aangename kerel met het hart op de juiste plaats. Een man die je altijd zal helpen en een uitgelezen gastheer voor deze re-

creatie plas. Ondertussen zijn ook mijn vader en grootvader gearriveerd, we visen met twee personen het gehele meer af die we exclusief hadden geboekt op www.thecarp-specialist.nl mijn vader en mijn vriendin nemen de barbecue voor hun rekening zodat ik en mijn grootvader gezellig kunnen doorvissen. Wanneer de karpervissers vertrokken zijn die er de week ervoor hun geluk hadden beproeft is het tijd om onze spullen naar de stek

te brengen. Met behulp van de aanwezige trolley's is dit alvast geen probleem en in no time ligt al het materiaal op de stek. Ik neem de kant van het eiland in beslag terwijl mijn grootvader de langgerekte struikkant voor zijn rekening neemt. Geen slechte keuze want de laatste drie weken is er daar nietmeer gevestigd geweest bemerk ik uit Bjorn zijn relaas. Wanneer de hengels in positie liggen en de rigs uitdagend liggen te



Het visbestand is om te watertanden.

wachten blaas ik de commando boat bol van lucht zodat ik de stek in kaart kan brengen. Het bodemverloop doet me wat denken aan een cardiogram en ik word bijna zeeziek wanneer ik het op en neer golvende bodemlijntje aflees van de dieptemeter, uitdaging genoeg alvast! Het is vrij ondiep met her en der plaatsen van één meter diepte die abrupt worden afgewisseld door dieptes van drie meter. Ik opteer voor een gevarieerde aanpak de eerste dag zodat ik het gedrag van de vissen wat kan aflezen. Twee hengeltjes ondiep, eentje op twee meter en eentje op vier meter, benieuwd wat het worden zal. Mijn grootvader opteert voor een iets subtielere aanpak door de hengels sereen uit te werpen en bij te voeren met de katapult. Een aanpak die duidelijk werkt want hij is de eerste die de hengel in een parabolische curve mag trekken. Na een matige dril komt de spiegel in kwestie gestaagt naar de oever en ligt het beestje klaar om te scheppen. Bij de eerste poging lukt het meteen en verdwijnt de karpers in de hongerige mazen van het net. Ik ben zeer tevreden voor mijn grootvader want ik lees het geluk af in zijn ogen, als hij

geniet doe ik dat dubbel. Vriendschap, passie en respect zijn de drie gouden regels binnen mijn persoonlijke visserij en daar zal ik nooit van afwijken dat staat buiten kijf. We zetten de spiegel op de gevoelige plaat en we laten haar terug vrij in haar vertrouwde omgeving. De natuur in en rond het domein is ook een aspect wat me steeds triggert om hier mijn lijnen nat te maken. De oase van rust en de mogelijkheden bieden elke karpervisser wat wils waardoor deze hier naar hartenlust kan hengelen. Wanneer de avond valt mag ook ik aan de bak voor mijn eerste vis van de sessie. een spiegel van elf kilogram is mijn deel en we schieten enkele plaatjes in de schemer van het licht, snel de hengel terug spot on leggen en hopelijk wordt mijn nachtrust straks verstoord door een zeven-vinner die zich laat vangen aan mijn aas. Ik maak gebruik van halibut pellets 16mm en The secret key's boilies 15mm uit de Eddy Sterckx bait-range, het is een boilie van sublieme kwaliteit die ik dit jaar test en die gegarandeerd volgend jaar potten zal breken door de vele klanten. de vismeelrijke boilie is afgewerkt met een rijke toets van pikante onderdelen

en een zoete nasmaak waardoor quasi elke karper zal getriggerd worden en aan zal zetten tot azen. Klokslag drie uur krijg ik een snoeiharde run op mijn rechterhengel tegen het eiland. Ik begeef me richting plaats delict en dril de karper af vanuit de commando boot. Ik voel een loch gewicht en uit ervaring weet ik dat dit wel eens een bak zou kunnen zijn. Mijn vermoedens worden bevestigd en niet veel later schuif ik mijn landingsnet onder een langgerekte bleke spiegelkarper. Ik bal mijn vuist en geef mezelf enkele lovende woorden. Eenmaal op de kant blijkt de spiegel een zeer brede rug te hebben wat mij alleen maar meer gelukkig stelt. We hangen de weightsling aan de urnster en lezen een gewicht af van net geen twintig kilo, 19.9 kilogram



Jong geleerd is oud gedaan.

voor de geïntresseerden. Voldaan hou ik de krachtpatser voor de lens en schieten we enkele plaatjes waarna ik de mastodont laat verdwijnen in de diepte van de plas opweg naar haar soortgenoten. Die nacht ving ik nog twee kleinere vissen die minstens even welkom waren, bij mijn grootvader bleef het stil maar bij de eerste zonnestralen van de dag is het zijn beurt om in de hengel te gaan hangen. Hij vangt een perfecte schubkarper zonder enige schade. Een juweeltje met oog op de toekomst. Gelukkig heb ik genoeg voer mee want het ziet ernaar uit dat de karpers trek hebben waardoor ik ze eten dien te geven wil ik nog meer van dit geluk proeven. Die dag vangt mijn grootvader nog vier vissen tot veertien kilogram terwijl het aan



We genieten.

mijn zijde stil blijft. Het is apart dat het verschil zo duidelijk kan zijn op plassen van deze grootte (2ha). Tot nu toe vangt mijn grootvader enkel maar overdag terwijl ik steeds snachts aan de bak mag komen. Wanneer de zon zich steeds dieper laat zakken achter de bomen en de grote oranje vuurbal lijkt te doven onder de horizon genieten we met volle teugen van de heerlijke barbecue. Plots krijg ik een tik op mijn linker hengel gevolgd door een serie stoten op de hengeltop. Ik zet de haak en in no time hangt er een karper aan de andere kant van de lijn. De vissen hier kennen de knepen van het vak en steeds meer en meer bemerk ik dat het niet altijd volle fluiters zijn hier. De subtiele piepen volstaan soms ook al om de haak te zetten en je score omhoog te halen. Na een dikke tien minuten drillen komt de spiegel in kwestie aan de oppervlakte en kan ik deze scheppen met behulp van mijn koplamp. Gelukkig had ik deze al op want de duisternis is intussen al ingetreden. Het is alweer een beauty en met zijn zestien kilogram een aangename verrassing. We vereeuwigen de karper en zoals bij elk ritueel mag ook deze schoonheid even later terug naar zijn vertrouwde omgeving. Het

karperbestand is uitermate goed en ik word dan ook van mijn sokken geblazen bij de volgende vangst van mijn grootvader. Een hoge bleke spiegel met een brede spekbrug is zijn deel en beiden zijn we dolgelukkig! Door de leeftijd lukt het mijn grootvader niet meer om dergelijke vissen te tillen waardoor ik dat doe voor hem. Samen gaan we vrolijk op de foto en de liefde tussen grootvader en kleinzoon spat van het scherm. Eenmaal aangekomen aan het clubhuisje vertel ik Bjorn over de vangsten en de gebeurtenissen. Hij is zeer tevreden en vertelt over de topvissen van het water... ik val bijna van mijn stoel wanneer hij aangeeft dat er een reeks veertigers en twee dikke vijftigers zwemmen uit het oude bestand. Dit is iets wat ik totaal niet wist maar me wel aangenaam verrast. We sluiten de sessie af met een brede glimlach en een serie aan prachtige vissen. In totaal vingen we achttien vissen op drie dagen met een totaal gewicht van 241 kilogram! De secret key's deden het weer maar de sleutel achter dit verhaal zijn de personen om me heen, de liefde vriendschap en de passie uiteraard!

Tight lines

